

HOI GELIEFD KIND,

Vandaag weer een verhaal gezien van Schatkist vol verhalen. We hebben geleerd dat we blij mogen zijn met onszelf en met de spullen die we hebben. God heeft ons allemaal gemaakt, allemaal perfect gemaakt en ieder met zijn eigen talenten. Sophie dacht ik kan niet skeeleren met die ouwe skeelers, maar Ollie liet haar zien dat ze het wel kan en dat je tevreden mag zijn met de dingen die je hebt. Kun jij ook iemand helpen om blij te zijn met zichzelf? Hieronder kun je weer knutselen, maar ook staat er een kleurplaat, puzzel en spel.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie



Bronvermelding:

<https://www.churchofjesuschrist.org/study/friend/2003/03/for-little-friends/talents-game?lang=eng>

KNUTSEL

Hand vol talenten

Nodig:

- Je hand
- Kleurpotloden/stiften
- Evt versiersels

Doen:

1. Teken je eigen hand op een vel papier.
2. Versier je hand.
3. Schrijf daarom heen welke talenten je van GOD hebt gekregen.



IK HEB AL GEMAAKT

WANT IK BEN
GEMAAKT DOOR
GOD



DIE ALLES HEEFT
BEDACHT.

IK HEB HET
AL GEMAAKT

GEWOON DOOR

HIER TE ZIJN.



GOD KIJKT NAAR MIJN
LEVEN & HIJ LAGHT.

PUZZEL

Vul de puzzel in. Wat lees je van boven naar beneden in de dikgedrukte vakjes?





SPEL

God houdt van ons allemaal en iedereen heeft Hij talenten (iets wat je van nature goed kan) gegeven, God wil dat je die talenten gebruikt om God groot te maken.

Soms weet je niet welk talent je hebt maar soms is het ook lastig om te weten wanneer je een talent kan in zetten. Dit spel gaat je hierbij helpen.

Spel:

Onderstaande plaatjes uitprinten, eventueel op dik papier/karton, en uitknippen.

Ga met een groepje bij elkaar zitten en leg de kaartjes op zijn kop.

Eén persoon uit de groep wordt gekozen, die mag zich voordoen als een persoon met een probleem en dat probleem vertelt hij/zij aan de groep, deze mag je zelf verzinnen of gebruik een van de onderstaande voorbeelden. Degene ernaast trekt een kaartje en zegt welk talent erop staat en hoe dat talent bij deze gebeurtenis kan helpen? Anderen in de kring mogen vertellen hoe zij denken dat het talent ingezet kan worden. Nu trekt een volgende uit de kring een kaartje (je kunt doorgaan tot kaartjes op zijn of totdat je de kring rond bent). Degene die gebeurtenis verteld heeft zegt of hij/zij ermee geholpen is.

Gebeurtenis:

- Ik heb mijn been gebroken
- Ik ben erg verdrietig
- Mijn oma is ziek
- Mijn ouders hebben ruzie
- Mijn huisdier is overleden
- Mijn vriend(in) wil niet met mij spelen
- Ik ben gevallen en nu is mijn fiets kapot
- ...

Anders denken	Avontuurlijk	Begripvol	Behulpzaam	Betrouwbaar
Blij	Creatief	Dapper	Denker	Doorzetter
Dromer	Eerlijk	Energiek	Enthousiast	Fantasierijk
Flexibel	Geduldig	Gelovig	Gevoelig	Grappig
Handig	Ideeën hebben	Lef	Lief	Luisteren
Moedig	Muzikaal	Netjes	Nieuwsgierig	Oplossingsgericht

Opmerkzaam	Precies	Plannen maken	Positief	Rustig
Samenwerken	Serieus	Slim	Spontaan	Sportief
Sterk	Stoer	Volhoudend	Voorzichtig	Vrienden maken
Vrijgevig	Vrolijk	Zelfstandig	Zelfvertrouwen	Zorgzaam