

HOI GELIEFD KIND,

Vandaag hebben we weer een verhaal gezien van Schatkist vol verhalen. We hebben geleerd dat God van iets gewoons iets bijzonders kan maken. Zo kon hij de staf veranderen in een slang. God wil ons, 'gewone' kinderen, helpen om geweldige dingen te doen, want met God kan alles! Weet je: je bent bijzonder, een wonder en een hele grote schat. Hieronder vind je weer een knutsel, kleurplaat, puzzel en spel.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie



Bronvermelding:
Truewaykids.com
Via Pinterest van het profiel van @rehobothurk



KNUTSEL

Nodig:

- Print van de struik
- Kleurpotloden/stiften
- Papier in de kleuren: oranje, rood, geel en groen
- Lijm

Doen:

1. Kleur de plaat met de struik in.
2. Scheur het papier in stukken.
3. Maak propjes van het gekleurd papier.
4. Plak op de struik propjes papier in de kleuren van vuur.
5. En op de bodem de kleuren van gras.







PUZZEL

Mozes ziet een vuur.
Breng hem ernaar toe!



SPEL

Hieronder zie je een letterspel wat je samen kan spelen met papa, mama of iemand anders. Ipv opschrijven mag je het woord ook noemen.

dobbelspel



nodig:

- een potlood
- een dobbelsteen
- een blaadje

Dit spel kun je met 1 of meer spelers doen.

Gooi de dobbelsteen en kijk welk woord je moet opschrijven.

Laat je woord door een ander controleren.

gooi	schrijf	
	een woord met een k	
	een woord met een s	
	een woord met een p	
	een woord met een aa	
	een woord met een r	
	een woord met een v	