

HOI GELIEFD KIND,

Vandaag hebben we weer een verhaal gezien van Schatkist vol verhalen. We hebben geleerd dat God van iets gewoons iets bijzonders kan maken. Zo kon hij de staf veranderen in een slang. God wil ons, 'gewone' kinderen, helpen om geweldige dingen te doen, want met God kan alles! Weet je: je bent bijzonder, een wonder en een hele grote schat. Hieronder vind je weer een knutsel, kleurplaat, puzzel en spel.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie



Bronvermelding:
Truewaykids.com

Via Pinterest van het profiel voor de kinderbladmakers VoorJou van de gereformeerde kerk vrijgemaakt ProRege in Emmeloord

KNUTSEL

Nodig:

- Print werkbladen
- Kleurpotloden/stiften
- Schaar
- Lijm
- Papier in de kleuren: geel, rood en oranje.

Doen:

1. Print de werkbladen.
2. Kleur de struik in.
3. Knip de vlammen uit en gebruik ze als sjabloon.
4. Maak van gekleurd papier in de kleur van vuur de vlammen.
5. Plak deze op de struik.





NIETS IS
ONMOGELIJK

VOOR U.

want u bent

GROOT
EN U BENT

STERK

almachtig is uw naam.

Zoek de 10 verschillen



SPEL

Letterspel

Hieronder vind je de materialen om een letterschijf te maken voor het letterspel. Knip alles uit en plak de cirkel op stevig papier of karton en bevestig daarna de pijl met een splitpen. (Als je toevallig Pim Pam Pet hebt staan kun je dat gewoon gebruiken.)

Draai aan de schijf en kijk op welke letter je uitkomt. probeer vervolgens zoveel mogelijk woorden te bedenken die beginnen met die letter.

Niet alle letters staan op de letterschijf.

